

Beleidsplan: De Open Hof tot 2030

Wie zijn we?

Een kerkelijke gemeenschap wordt door de Liefde van God met Hem en met elkaar verbonden. Mensen worden geraakt door het Woord en één van de effecten hiervan is gastvrijheid en omzien naar elkaar.

De gereformeerde kerk (PKN) De Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente van Jezus Christus, een gemeente van mensen rond Bijbel en sacramenten, die zich voegt in het gemeenschappelijk belijden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze kerk heet De Open Hof. We willen een gemeenschap zijn waar de gastvrijheid wordt gedeeld, waar de maaltijd wordt gevierd, waar je lief en leed mag delen, waar je veilig en geborgen mag zijn en wordt uitgedaagd over je kerkmuren heen te kijken. We dromen van onze gemeenschap als een huis met een prachtige tuin, waar mensen betrokken zijn op elkaar, waar respect heerst en mensen elkaar in de ogen kunnen zien. Een plaats waar (geestelijk) voedsel ruimhartig wordt gedeeld.

Wat verlangen we?

De kerkenraad boog zich in oktober 2024 over de toekomst van De Open Hof. Wat is de kern van ons gemeentezijn? Die kern willen we graag intact laten voor de toekomst. Het is het hart van onze gemeente. Dat hart willen we enerzijds koesteren, anderzijds sterk maken voor de toekomst. Dit plan bouwt verder op de nieuwe lichtere structuur, zoals we die in 2023 hebben vastgesteld. We zien ons gemeentezijn als een dynamisch proces. Dit document wordt daarom indien nodig aangepast aan wat we aan inzichten onderweg opdoen.

Hoe ziet ons hart er uit?

- Er ligt een sterke nadruk op saamhorigheid en gemeenschap. Wij waarderen het onderling naar elkaar omzien en voelen ons veilig en prettig in De Open Hof.
- Die saamhorigheid wordt gebouwd op wat we ervaren aan geloof. Belangrijk lijkt ons het gesprek aan te gaan over wat de kern van ons geloof is en hoe we dat onder woorden brengen.
- We verlangen naar inspiratie in de kerkdiensten en op andere momenten in de week. Geloof dat ons gaande houdt, dat ons een open oog geeft voor de mensen om ons heen.
- We zijn een kerk waar verscheidenheid in geloofsbeleving past en geaccepteerd wordt, zonder dat we elkaar de maat nemen of veroordelen. We willen daarin ruimte bieden aan gemeenteleden om hun eigen geloofsweg te zoeken. De kerkenraad draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de vorm van vieren in onze gemeente.
- Onze grond vinden we in de bijbel. We realiseren ons dat er verschillend over God en geloof wordt gedacht. Daarom willen we het gesprek over de kern van ons geloof stimuleren en vorm geven. Wanneer we vrijer over ons geloof kunnen spreken zal ons dat helpen onze identiteit te verwoorden en eventueel grenzen aan te geven. We willen de verscheidenheid als een geschenk koesteren, maar wel van elkaar leren. We staan niet onverschillig tegenover elkaar.

- We hebben een open oog naar de samenleving. Het cluster kerk in de wereld, groene kerk, fair-trade kerk en de voedselbank zijn daar uitingen van. We willen midden in deze wereld staan, ons bewust zijn van de ontwikkelingen in onze maatschappij en daar onze positie innemen.

Wat zijn de plannen voor de komende vijf jaar?

- We ervaren hoe belangrijk de ontmoeting in onze vergrijzende gemeente is en willen daarom diverse vormen van onderlinge ontmoeting stimuleren en ondersteunen.
- We willen een verdiepingsslag maken in het geloofsgesprek. Wat is onze identiteit als kerk? Hoe brengen we dit ter sprake binnen en buiten onze gemeenschap. We staan helaas te vaak met onze mond vol tanden.
- De kerkdiensten zijn naast een ontmoetingsmoment ook een gelegenheid om aan het denken te worden gezet, om te worden uitgedaagd een wereldburger te zijn. Tegelijkertijd mogen ze een rustpunt in de week zijn, waar troost wordt gevonden, waar samen wordt gezongen en gebeden, waar de bijbel toegankelijk wordt uitgelegd.
- We willen op creatieve wijze vorm geven aan geloofsgesprekken. Dat is zeker niet alleen voorbehouden aan de zondag.
- We gaan op zoek naar een lichtere organisatievorm van kerk-zijn en zullen daarbij een beroep doen op ervaringsdeskundigen om ons daarbij te begeleiden.
- We versterken de samenwerking met onze zustergemeente de Ark, maar verliezen ons niet in pogingen tot bestuurlijke samenwerking.
- De clusters presenteren jaarlijks hun plannen waarbij we oog houden voor de behoefte van de gemeente, de haalbaarheid van de plannen en de benodigde menskracht.
- Jaarlijks stellen wij vast welke onderwerpen uit het beleidsplan wij het komende jaar willen bespreken en evalueren. In 2025-2026 gaat onze aandacht naar lichtere organisatievormen van kerk -zijn (hoe kunnen we gemeente zijn met minder ambtsdragers en waar kunnen we samenwerken) en willen we een verdieping maken in het geloofsgesprek.

Wat hebben we nodig?

- De Open Hof als een ontmoetingsplaats waar iedereen van harte welkom is.
- Een passende en veilige omgeving waar het geloofsgesprek geoefend wordt en we elkaar kunnen inspireren.
- De moed om in alle openheid na te denken over onze eigen identiteit en die te spiegelen aan hoe anderen hierover denken.
- Momenten van rust en inspiratie voor ons leven van alledag.
- We willen worden uitgenodigd over onze kerkmuren heen te kijken en een open oog te houden voor de wereld.